

fredag 2020-10-02 13:38

Inkommande mail

Till: registrator@nacka.se;

Från: [REDACTED]

Skickat: 2020-10-02:13:38

Medborgarförslag om att Lära ut om viktiga Samhällsfrågor

Medborgarförslag om att Lära ut om viktiga Samhällsfrågor som diskriminering och förtryck

Jag tycker att skolan inte lär ut om sexism rasism och homofobi, detta vill jag ska ändras.

I dagens samhälle är det självklart för föräldern att lära ut sina barn att man ska behandla alla lika.

Det är detsamma i skolan ända sedan förskoleklass. När man tar upp detta pratar man endast om hur man förebygger mobbning till exempel, och detta tas upp om och om igen, utan förändringar och utvecklingar. Som ett barn som inte växt upp i ett hem med föräldrar som inte pratar specifika problem inom detta, och tar upp rasismen, sexismen och homofobin är det viktigt att man kan lära sig det i skolan. Eftersom att man inte lär ut detta i skolan kan det göra så att barn inte förstår bakgrunden bakom vissa "skämt" dem gör. Eftersom att all diskriminering grundar sig i ovisshet.

Därför tycker jag att man borde lära ut om rasism, sexism och homofobi i skolan. Det är många vita killar till exempel som lätt säger rasistiska skämt hur som helst utan att tycka det är fel. Jag anser att man inte bör skämta om sådant när man inte varit med om förtryck inom det. Man lär sig inte bakgrunden som finns med att säga till exempel n-ordet.

Inom homofobi sker det mycket att en man kan säga "bög" till någon annan kille så fort den gör något som inte är tillräckligt maskulint, som att det vore något dåligt. Det handlar även mycket om machokulturen som påverkar detta. Vissa använder även f-ordet helt utan att veta bakgrunden bakom ordet.

Som sagt om man inte lär ut detta från början så kan man inte ha kunskap bakom att säga vissa "skämt" som inte ens är roliga, utan diskriminerande. Tacksam för svar.

Kontakt:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]