

Verksamhetsberättelse år 2019

Veckovis

Varje söndag hade vi dagsaktiviteter i Folkets Hus. Tre timmar för barnen och två timmar för vuxna. För barnen hade vi modersmålsundervisning (arabiska), eritreansk kultur och historia samt lek för de allra minsta. För de vuxna och äldre är det samma tema med arabiska, kultur och historia som är basen. Här är det dock diskussioner sinsemellan i relation till livet i Sverige mer än som ren undervisning och genom diskussionsutbyte lär vi oss av varandra samtidigt som alla är delaktiga. Dessutom används denna träff som ett tillfälle för oss att träffas, ha socialt umgänge och stötta varandra i det svenska samhället för att hjälpa varandra.

Tre gånger i månaden

Tre gånger i månaden hade vi särskilda dagskurser med olika teman. Vi har haft om historia, geografi där vi fördjupade oss i olika städer i Eritrea med dess olika kulturer. Andra gånger hade vi om historiska eritreanska personer och jämföra med svenska historiska personer.

En gång i månaden

Var fjärde söndag hade vi en mer social sammanställning där vi anordnade knytkalas med eritreansk fika och eritreansk kaffe. Denna sammanställnings syfte är att öka gemenskapen och bidra med samtal och öka relationer sinsemellan vilket har önskats av medlemmarna.

Skolloven

Höstlov (oktober): En utflykt för barnen gjordes till Cosmonova

Jullov (januari): Utflykt till Exploria

Sportlov: Utflykt till Stora Moskén i Stockholm med guidad tur i moskén, därefter promenader runt området samt avslutades med mat i restaurang.

Avslutning

Både vårterminen och höstterminen avslutades med en festlig avslutning där vi firade barnens utveckling i de olika ämnena som undervisas och hade en stor middag till oss. Under denna dag fick alla barn presenter, eritreanska låtar sjöngs av barnen framför föräldrarna och barnen som har utvecklats extra mycket får utmärkelse med ett ordensband.

Festlighet för firande av elever

I mars år 2019 hade barnen fått gå igenom en del av undervisningen och utvecklat sig jättebra. För att öka motivationen och även ge dem beröm för sin utveckling gjordes en fest till dem. Till denna fest bjöds eleverna och föräldrarna med middag och fika. Barnen sjöng och lekte.

Föreläsningar

I början av året hade vi en dagskurs om kost, hälsa och motion riktad för kvinnor i Nacka kommun oavsett bakgrund. Denna kurs inkluderade föreläsningar, gemensam middag, workshop och praktiskt moment. Detta för att öka kunskan om ämnet och främja god hälsa inom denna grupp som behöver lite mer stöttning kring detta.

Under årets mitt, hade vi en annan dagskurs som riktade sig åt föräldrar och handlade om att ge föräldrar verktyg och kunskap kring hur de kan skydda sina ungdomar från kriminalitet, missbruk och andra problem de kan stöta på.

Firande av högtider

Varje muslimsk högtid firas med en familjeaktivitet där alla familjemedlemmar är inbjudna. Folkets Hus lokal hyrs och alla samlades över god middag och tal samt tävlingar för barnen. Denna heldagsaktivitet gjordes både för Eid-al-Fitr (juni) och Eid-al-adha (augusti).

Utöver detta samlades vi en gång under Ramadan då vi bröt fastan ihop över en stor gemensam måltid.

Sommaraktivitet

Sommaren 2019 anordnades en grill där familjerna bjöds in och deltog i en grill samt lek för barn. Detta är ett sätt att även under sommaren upprätthålla en gemenskap för alla medlemmar som inte reser utomlands och på så sätt kunna underhålla relationerna mellan varandra.